

# DOEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT

DANSSTUDIO 85 EIGENARESSE  
DEBBY VLIK COMBINEERT PASSIE  
MET ONDERNEMERSCHAP



Dansstudio 85 van Debby Vlik bestaat inmiddels twee jaar. In die afgelopen twee jaar heeft Debby een plek gecreëerd waar dansers thuiskomen, waar ze even helemaal zichzelf mogen zijn. "Dans is zoveel meer dan alleen een paar passies instuderen. Het is goed voor je zelfvertrouwen, je doorzettingsvermogen en daarnaast is het heerlijk om even helemaal met je lijf bezig te zijn. Tijdens de les is er geen tijd om na te denken over school, werk of je gezin. Je mag alles loslaten." In de gezellige ontvangstruimte van de dansstudio vertelt Debby haar verhaal. Hee is haar passie voor dans ontstaan?

De liefde voor dansen is er altijd al geweest. "Toen ik een jaar of 6 was, kwam de videoclip Rhythm Nation van Janet Jackson net uit. Ik vond deze clip geweldig en oefende net zo lang totdat ik elke seconde helemaal na kon dansen. Dan trok ik een leren rokje en laarsjes aan en ging ik optreden op straat. We woonden gelukkig buitenaf in Den Ham en mijn publiek bestond uit de koeien in een weiland. Zij waren altijd zeer tevreden over mijn optreden", lacht Debby.

## DANSLERES IN DE SPORTSCHOOL

Die liefde voor dansen werd alleen maar groter en een paar jaar later ging Debby op dansles bij de gymvereniging in Den Ham. "Het was niet echt dansles, meer beweging op muziek, maar ik vond het geweldig. Hier kon ik mijn ei helemaal kwijt. Toen de gymvereniging ermee stopte was ik denk ik een jaar of tien. Mijn moeder sportte toen in de sportschool in Den Ham en af toe deed ik mee met een lesje steps. Dit was niet echt dansen en op mijn veertiende vroeg ik de eigenaar van de sportschool of ik dansles mocht gaan geven. Hij moest daar natuurlijk om lachen, maar als ik een groepje bij elkaar kon krijgen vond hij het goed."

Dat liet Debby zich geen twee keer zeggen. Ze had al heel snel een groepje meiden bij elkaar en begon met lesgeven. Ze had nog geen dansopleiding, maar studeerde videoclips in en leerde die dansen vervolgens weer in haar klas aan de leerlingen. Debby gaf hier tien jaar lang les en uiteindelijk bevatte de dansles 100 leden. Debby wilde graag een dansopleiding volgen, maar vond het eng om auditie te doen. Totdat een vriendin van haar besloot te auditeren.

## EEN WIJZE LES

"Mijn vriendin ging auditie doen voor de dansopleidingen in Heerenveen en Arnhem. Ze vroeg of ik mee wilde. Ik vond het doodeng. Want wat als ik niet goed genoeg zou zijn? Ik had immers nooit de verschillende dansstijlen geleerd. Ik besloot mee te doen voor mijn vriendin. Puur als steun. Als ik dan afgewezen werd kon ik altijd nog zeggen dat ik alleen maar mee was om mijn vriendin te steunen." Maar de angst bleek onnodig, want de vriendinnen werden aangenomen op beide dansopleidingen. Debby koos voor Arnhem.

*"Hier kon ik mijn ei helemaal kwijt."*

Met haar 18 jaar ging ze op kamers, studeerde hard, liep stage bij een dansschool in Doetinchem en bij diezelfde school werkte ze om haar studie te betalen. In Doetinchem werkte ze 10 jaar lang totdat ze de kans kreeg om zelf een dansschool te beginnen. Helaas raakte ze verward in een samenwerking die zakelijk gezien niet gunstig voor haar was. "Ik ben alles kwijtgeraakt en belandde na twee jaar weer thuis in Den Ham. Postieve was dat ik ontzettend veel van deze situatie heb geleerd. Ik wist toen nog niet wat mijn eigen waarde was, maar inmiddels weet ik hoe ik die moet beschermen."

Debby ging aan de slag bij Jipp's pub en Haarsalon Nardi's in Ommen en was een jaar niet met dansen bezig. "Mijn zelfvertrouwen was beschadigd, maar toen dacht ik: 'Als je weet wat je passie is, waarom doe je er dan niet alles aan om die passie te volgen?' Tijdens mijn werk in Ommen leerde ik veel mensen kennen en zo kwam het dat ik een ruimte in het Hervormd Centrum kon huren." Dansstudio 85 was geboren.